



HEERLIJK WONEN
IN EEN
NATUURLIJKE
OMGEVING

Column Barbara Driessen

Winter in Orvelte

Zowaar..in de eerste week van januari lag er een poedersuiker dun laagje sneeuw. Om in de sfeer van koning winter te komen. Wanneer schaatsten we voor het laatst? De voorspellingen maken me niet veel wijzer en ik zal het moeten hebben van de weerman op het acht uur journaal, die er ook vaak naast zit.

De winters zoals beschreven in de almanak van mijn moeder, lijken voorgoed voorbij. Met de verwarming op 20 graden geniet ik van de vogels die af en aan vliegen, en soms een gevecht aangaan op de voedertafel.

Maar waar zijn al die andere dieren in de winter? Het zijn toch ook bewoners van Orvelte. Ik ging op zoek naar antwoorden. Daardoor kwamen er ook steeds meer vragen en de encyclopedie gaf antwoord op dingen die ik nog niet wist.

De egel is een vaste bewoner in menige tuin. In de herfst eet hij zoveel totdat hij een vetlaag heeft opgebouwd voor de winter. Als het hem te koud wordt verdwijnt hij onder een laag bladeren of takken en rolt hij zich op. Daarom is het goed dat er in een hoek van de tuin een hoopje blad blijft liggen.

De vleermuis die we 's zomers als we in de schemer buiten zitten zo vaak in Orvelte zien, slaapt in de winter. In een oude schuur kun je hem zien hangen. Met een beetje geluk en goede ogen lukt dat in een van de overkappingen.

Het eekhoortje heeft minder slaap nodig. Dagenlang laat hij zich niet zien omdat hij dan geniet van zijn wintervoorraad. Soms zie ik hem vrolijk door de Brugstraat huppelen van boom naar boom.

De mol is wel het beste voorbeeld van zachtere winters. Vroeger toen de grond nog dagen, soms weken bevroren bleef, voedde de mol zich met de grote voorraad die hij had aangelegd , ondergronds. Zodra de grond weer doorwoelbaar was, verschenen er overal molshopen. Wanneer je nu naar Westerbork rijdt zie je heel veel molshopen, de zachte winter maakt het de gravers makkelijk en het is een drukke bedoening daar ondergronds in de mollenmetro. Voor hen geen vorstverlet.

De vis verschuilt zich in de modder, de kikker verstart in winterstand.

De meeste vlinders leven maar tot einde herfst. Sommige vlinders zoeken echter een veilig plekje in huis. De dagpauwoog en de citroenvlinder overwinteren en wanneer je ze in slaapstand aantreft verstoor hun slaap dan niet!



HEERLIJK WONEN
IN EEN
NATUURLIJKE
OMGEVING

En wat doet de mens? Geeft die zich over aan het ritme van de natuur door terug te gaan naar een versnelling lager of zoekt hij naar invulling om de winter door te komen?

En wist u dat bij wespen en hommels alleen de bevruchte vrouwtjes overleven? Wie vertelde ooit dat vrouwen het zwakke geslacht zijn?!

